

Huispaaskaarsen:

Dit jaar kunt u uw huispaaskaars weer bij mij (Carien Blacquièrre) bestellen.

Dit kan via het inschrijfformulier in de hal van De Veste.

Of als u niet in De Veste komt via mail: carien.blacquièrre@devestegouda.nl of telefoon: 06 8313 2508.

De Veste kiest voor reliëf B: De Passiebloem.

U kunt bestellen tot zaterdag 15 maart 2025.

De kaars wordt bij u thuisbezorgd.

De betaling gaat na bezorging via de bank (niet contant).

Bij bestelling graag vermelden:

Uw naam

Uw adres

Uw telefoonnummer

Het reliëf dat u wilt hebben: A, B, C, D, E, F of JUBEL.

Het formaat dat u wilt hebben: 25 cm, 30 cm, 40 cm of 60 cm lang (reliëf A is niet in 25 cm leverbaar).

Of u een kandelaar wilt hebben: type J uitsluitend voor huispaaskaarsen tot 25 cm of type I voor de overige huispaaskaarsen.

Omschrijving van de reliëfs:**Reliëf A: (wasreliëf met drukwerk) DUIF MET WERELDBOL**

In zijn afscheidsrede belooft Jezus aan zijn leerlingen dat de Vader in zijn Naam de heilige Geest (duif) zal zenden nadat Hij is heengegaan. (Johannes 14, 26). Het is de heilige Geest die de ware vrede aan de wereld (wereldbol) zal schenken en dat door Jezus wordt bevestigd: "Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u". (Johannes 14, 27). Na de verrijzenis van Jezus met Pasen wordt deze belofte vervuld. Het eerste wat Jezus tot zijn apostelen zegt, is: "Vrede zij u". (Johannes 20, 20).

Reliëf B: (wasreliëf) DE PASSIEBLOEM

Deze Paaskaars heeft een rijke symboliek die gebaseerd is op de Passiebloem. Volgens de overlevering gebruikten Spaanse missionarissen deze bloem ter illustratie om de kruisiging van Jezus uit te leggen aan de inheemse bevolking op het Amerikaanse continent. De tien paarse bloembladen staan symbool voor de 10 apostelen (Petrus die Jezus verloochende en Judas die Hem heeft verraden, worden niet meegeteld).

Reliëf C: (wasreliëf) IK BEN DE WEG

In zijn afscheidsrede zegt Jezus over zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot Vader tenzij door Mij." (Johannes 14, 6). Als christenen mogen wij gezamenlijk de Weg van Jezus volgen om uiteindelijk thuis te komen in het huis van de Vader (zon) waar "ruimte voor velen" is. (Johannes 14, 2).

Reliëf D: (wasreliëf) DE EUCHARISTIE

Voorafgaande aan zijn lijden, sterven en verrijzen, viert Jezus op Witte Donderdag het Paasmaal met zijn leerlingen. (Matteüs 26). Het brood (korenaar) en de wijn (druiven en kelk) zijn de tekenen van het Lichaam en Bloed van Christus in het vieren van de Eucharistie.

Reliëf E: (wasreliëf) VREDESDUIF

Een Chi-Rho Kruis met daaronder de VREDESDUIF in een oranje/geel medaillon.

Reliëf F: (wasreliëf) CHI-RHO KRUIS

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christusmonogram/Pax Christus = Vrede Christus. Deze versiering is in meerdere kleuren leverbaar.

Jubeljaar 2025: PELGRIMS VAN HOOP

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Prijs:

Kaarsen alle reliëfs:

25 cm lang € 24,50

30 cm lang € 32,-

40 cm lang € 40,-

60 cm lang € 70,-

Kandelaar I € 8,74

Kandelaar J € 7,91



A

B

C

D

E



F



JUBEL



I = groter of J = klein

Zie ook de website www.boca.nl