



De Veste

Nieuwsbrief

juli 2024

Terugblikken bij de start van de zomer

Beste gemeenteleden,

‘Wie volgt?’ Een jaar lang zijn we in de Veste met die vraag bezig geweest. We dachten na over verschillende manieren om Jezus en alles waar hij voor stond, te volgen. In de prachtige theaterviering van 30 juni waarmee we het jaarthema afsloten, werd een aantal volgelingen nog eens indringend in beeld gebracht. In rake, krachtige scènes kwamen ze tot leven: Zacheüs in zijn boom, de blinde Bartiméus die een appèl op Jezus deed, Judas die boos en radeloos zijn verhaal vertelde, een mijmerende Maria van Magdala. Wat geweldig dat zoveel mensen, en vooral ook veel jonge mensen, daaraan hun bijdrage leverden, en dat er voor deze aansprekende vorm van geloven en vieren in de Veste ruimte is!

Het jaarthema ‘Wie volgt?’ kwam ook aan bod in vijf GoudAder-lezingen. Daarin passeerden evenzovele typen volgers de revue: twijfelaars, gevers, andersgelovigen, gedrevenen en levensgenieters. Stuk voor stuk waren het boeiende lezingen, sterk interactief, met grote betrokkenheid van mensen in de zaal. Mocht u er een of meer gemist hebben: ze zijn op de website van de Veste nog terug te zien. <https://www.devestegouda.nl/goudader/terugkijken-video-opname-goudader/>

De ene manier van volgen hoeft de andere niet uit te sluiten. Sterker nog, in een kerk zijn al die vormen en al die ‘typen gelovigen’ meestal wel te vinden en dat maakt een gemeente veelkleurig. Met een beetje fantasie laten die vijf ‘manieren van volgen’ zich ook vertalen naar verschillende aspecten van ‘kerkenwerk’. Ik gebruik ze hier, zij het in omgekeerde volgorde, als kapstok om iets te vertellen over wat er in het afgelopen half jaar (sinds de vorige nieuwsbrief) zoal aan de orde is geweest in de wijkkerkenraad.

Over levensgenieters en omzien naar elkaar: bezinning op pastoraat

De bezinning op pastoraat liep dit seizoen als een rode draad door het overleg van de kerkenraad. Stap voor stap hebben we ons onder leiding van Eveline de Rooij (pastoraal ouderling) en ds. David van Veen verdiept in pastoraat en wat daarbij komt kijken. Eveline meldt daarover het volgende:

GoudAder - De rijke jongeling, Mattheüs en Zacheüs: drie rijke volgers, maar Jezus relativeert hun rijkdom. In een goedbezochte lezing relativeerde prof. Arjo Klamer de dominante oriëntatie van de economische wetenschap op groei en geld. Hij pleitte voor een ‘humane economie’, waarin omzien naar elkaar een belangrijke plaats inneemt.

‘Pastoraat is een groot goed binnen de Veste. Zeker in crisissituaties of bij specifieke levensmomenten is dit onmisbaar. Maar vergeet ook niet het gebaar van aandacht en van zorg naar elkaar.’

Oorspronkelijk was het pastoraat binnen de Veste per wijk georganiseerd en de laatste jaren per leeftijdscategorie. De ouderlingen vormen daarbij het eerste luisterend oor. Zij weten wat er in hun doelgroep speelt. Toch was er de behoefte om ons pastorale model opnieuw tegen het licht te houden en te verkennen hoe we het pastoraat binnen de Veste verder kunnen versterken. Dat was mede ingegeven door één van de speerpunten in het beleidsplan.

Afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad de tijd genomen om met elkaar het gesprek met hierover aan te gaan. Samen hebben we ontdekt dat er heel veel gebeurt op pastoraal gebied, zowel voor als achter de schermen. In een pastorale overzichtskaart kregen we dat mooi in beeld. We zagen dat pastoraat zowel op wijk- als op generatieniveau plaatsvindt. Dat het gaat om zowel zorg als aandacht, vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en liefde.

Pastoraat is daarbij niet iets voor alleen ouderlingen of dominees. Iedereen in de gemeente draagt er zijn steentje aan bij. Als kerkenraad helpen we een handje door ontmoetingsmomenten te organiseren, maar het kan ook gewoon ontstaan vanuit initiatieven van gemeenteleden zelf. Een pastorale houding is iets van de hele gemeente.

Het komende seizoen zullen de pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers daarom als team gezamenlijk gaan optrekken, de verantwoordelijkheid dragen voor alle aspecten van pastoraat en dit verder ontwikkelen.

Over gedrevenheid: verduurzaming van kerk en levensstijl

Onze kerkrentmeesters werken hard aan de verduurzaming van de gebouwen van de PK in Gouda, waaronder De Veste. Arie-Jan Broere gaf daarover een presentatie in de kerkenraad. Ze voegen ook de daad bij het woord en hebben veel energie gestoken in de aanvraag van een (forse) gemeentelijke subsidie om de verduurzaming van ons gebouw ook echt mogelijk te maken.

GoudAder – Theologe en oud-politica Marianne Thieme vertelde hoe het scheppingsverhaal en de christelijke traditie haar inspireren om op te komen voor dieren, natuur en milieu. Een gedrevene, net als Petrus, die niet bang is om haar mond open te doen en in actie te komen.

Diezelfde gedrevenheid is te vinden bij de mensen die zich inzetten voor de verduurzaming van onze levensstijl en voor een groene kerk. Soms zit dat in kleine dingen: zo vanuit de diaconie het initiatief genomen voor de aanschaf van duurzame koffiebekers, waarvoor u in juni hebt kunnen intekenen. Naast herbruikbaar zijn ze door hun opdruk ook herkenbaar als onmiskenbaar passend bij De Veste.

Over anders gelovenden: kijken voorbij de grenzen van onze wijkkerk

In mei gingen we in gesprek met en over de plaatselijke Raad van Kerken. Paul Buis (voorzitter), Elly Snaterse (secretaris) en Marjonel van Hooft (vertegenwoordiger namens De Veste) vertelden over het werk van de RvK. Vaak zet de RvK met zijn de initiatieven iets in gang wat daarna

GoudAder – Een vrouw van over de grens - een Samaritaanse - bevraagt Jezus kritisch en moedigt hem aan om 'ver' te kijken. Vanuit haar ervaring als PKN-synodevoorzitter en bestuurslid van de Wereldraad van Kerken ging ds Karin van den Broeke in op het belang van oecumene – we zijn lid van een bredere gemeenschap.

door anderen wordt overgenomen en zo van betekenis blijft voor de kerken maar ook voor Gouda

als geheel, zoals een duurzaamheidsdag (waaruit ‘Samen duurzaam Gouda’ en het festival ‘Gouda maakt toekomst’ zijn voortgekomen) en een grootse bijeenkomst voor, met en over vluchtelingen (was impuls voor het organiseren van maaltijden voor vluchtelingen door enkele kerken).

De diaconie neemt dit jaar het initiatief voor een nieuw en groots advent-project ‘Op weg naar Kerst’. Met veel enthousiasme is het voorstel gepresenteerd in de kerkenraad; is er een werkgroep van gemeenteleden gevormd en wordt actief het contact met andere kerken gezocht. Letterlijk en figuurlijk ‘kerk naar buiten’. We zien er nu al naar uit!

Het is goed in dit verband ook het werk van enkele stille krachten uit onze wijkkerkenraad te noemen. Peter Burggraaf is afgevaardigde naar de classis en is vertegenwoordiger van de classis in de generale (landelijke) synode van de PKN. Daar spelen belangrijke, niet altijd eenvoudige zaken, waar Peter zich enorm voor inzet. Arjen Blacquièr praat ons tijdens iedere vergadering kort bij over wat er aan de orde is in de Algemene Kerkenraad, waarvan hij de scribe is.

Over gevers: diaconie en wijkkas

Geven en ontvangen: hier komen de kerkrentmeesters en de diaconie in beeld. Hierboven zijn al diverse initiatieven genoemd. De afgelopen maanden heeft de diaconie bovendien een nieuw project voor het werelddiaconaat gekozen: ‘Gered gereedschap’, waarvoor iedere zondag de melkbus bij de uitgang klaarstaat.

GoudAder – Diaconaal consulent Nelleke de Jong nam ons in haar bijdrage mee in de goede en soms ook problematische kanten van ‘geven’; u kent het verhaal van Martha en Maria. Hoe blijft de relatie tussen gever en ontvanger gelijkwaardig?

In de juni-vergadering is de begroting 2025 voor de wijkkas besproken. Na een duidelijke toelichting door Carien Blacquièr, die de wijkkas met grote toewijding beheert, en kerkrentmeester Erwin Warschauer, stemde de kerkenraad in met het voorstel. Het is goed om aandacht te blijven vragen voor het belang van de wijkkas, omdat we hieruit belangrijke activiteiten kunnen betalen. Zoals recent nog de aanschaf van dertig nieuwe bijbels, te gebruiken in gespreksgroepen, leerhuizen of Sundays.

Over twijfelaars: vooruitblik naar het volgende jaarthema

We keken in de kerkenraad ook vooruit naar het volgende seizoen (2024-2025). We volgden het voorstel van de werkgroep GoudAder en stelden het nieuwe jaarthema vast: ‘Geloven in de toekomst’. Een bewust dubbelzinnige titel, die enerzijds

GoudAder - De eerste lezing vertrok vanuit het perspectief van een notoire twijfelaar: Thomas. Alain Verheij daagde ons uit met de vraag waarom je als weldenkende 21^e eeuwse überhaupt nog zou geloven. Waarna een mooi gesprek volgde over inspiratie, de waarde van (onder)zoeken en de betekenis van oude verhalen.

vertrouwen in de toekomst uitspreekt, maar anderzijds stimuleert tot bezinning op de vraag of en hoe mensen anno 2024 en verder geloven en willen geloven. We zien kerkverlating om ons heen, maar dat wil niet zeggen dat er buiten het verband van de kerk niet wordt gezocht en geloofd. Begrijpen we wat er gaande is, hoe willen we ons daartoe verhouden? Welke nieuwe vindplaatsen van geloof kunnen we ontdekken? En wat betekent dat voor onze manier van vieren en kerk-zijn?

Dit nieuwe jaarthema past wonderwel goed bij een initiatief dat de Algemene Kerkenraad recent is gestart. Een werkgroep toekomstscenario's buigt zich de komende anderhalf jaar over de toekomst van de protestantse kerk in Gouda. Dat gaat over demografie, organisatie en financiën, maar begint uiteraard met de vraag naar inhoud en inspiratie. Als wijkkerkenraad hebben we het verzoek ontvangen hierover met de werkgroep in gesprek te gaan, en enkele gemeenteleden zullen in een klankbordgroep plaatsnemen. Na de zomer gaan we hier serieus mee aan de slag.

Wind in de haren

Kortom: ook de kerkenraad heeft geprobeerd op verschillende manieren inhoud te geven aan 'volgen'. Eén onderwerp is nog niet genoemd, al raakt ook dat vrij letterlijk aan het jaarthema 'Wie volgt?': de vraag naar opvolging. We hebben de afgelopen maanden gezocht naar gemeenteleden die vanaf september een taak ('ambt') in de kerkenraad op zich willen nemen; er zijn vier vacatures. Het ziet ernaar uit dat we hierin behoorlijk zijn geslaagd. Zoals de kerkorde dat voorschrijft, zullen de namen van de mensen die zich beschikbaar stellen, tweemaal in een zondagochtendviering worden afgekondigd (14 juli en 25 augustus). Op 8 september is de bevestigingsdienst en op 22 september de startdienst met het nieuwe jaarthema 'Geloven in de toekomst'.

In de wervelende theaterviering van 30 juni klonk het mooie pinksterlied 'Kom Schepper Geest' (lied 697 uit het liedboek). In de geest van dat lied en van ons jaarthema wens ik iedereen een mooie zomer: van zoekend geloven, geven, kijken over grenzen heen, gedreven en genietend van het leven. Met wind in de haren, zon in de rug en God aan je zij.

Jos Koffijberg,
voorzitter wijkkerkenraad