

Lied van de deugd Rechtvaardigheid

*Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?*

*Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?*

*Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?*

*Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.*

De komende tijd staat als lied van de deugd, lied 992 centraal. Het lied vindt zijn oorsprong in het lied van William Wallace uit Nieuw-Zeeland 'What does our God require of us'. Het lied is geïnspireerd op de tekst uit Micha 6: 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'.

Wallace schrijft hoe hij het woord 'nederigheid' (humility) als afgeleide ziet van 'aarde' (humus): 'Nederig je weg gaan is je plaats innemen als deel van het met elkaar verweven geheel van de natuur, geschapen door God'. En: 'De allerhoogste vorm van jezelf genade schenken is jezelf toe te staan om door de duisternis van schuld, angst, ondergang en eenzaamheid te gaan naar het diepste punt van stilte daarin. Die stilte gecombineerd met het streven naar gerechtigheid is de bron van alle vrede en staat ons toe gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping na te streven'. Deze laatste drie woorden verwijzen naar de thema's die centraal stonden in het zogeheten 'conciliair proces'.

Het was ds Wim van der Zee die dit lied in het Nederlands vertaalde. Hij was toen de secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en kwam dit lied op het spoor toen in 1991 in Nieuw-Zeeland een Assemblee van de Wereldraad plaatsvond. Het thema van die assemblee was 'Kom Heilige Geest – vernieuw heel de schepping'.

Van der Zee, die net als Wallace de idealen van het conciliair proces én liturgie en kerklied was toegedaan, vertaalde en bewerkte vervolgens het lied voor Nederlandse monden. In de vraag naar eenheid, 'communio', tussen de mensen, die spreekt uit het derde couplet van Wallace, zag de oecumenicus Van der Zee een verband met de Maaltijd van de Heer. Als beeld van eenheid voegde hij daarom het breken en delen aan de eucharistische maaltijd in, van waaruit tot gerechtigheid en zorg wordt opgeroepen.