

## **Hulp aan Oekraïne, helpen waar geen helper is**

De gebeurtenissen in Oekraïne raken ons allemaal: de beelden van oorlog, verwoesting en mensen die op de vlucht staan op ons netvlies gegrift. Er wordt op dit moment veel hulp geboden aan mensen die lijden onder de oorlog in Oekraïne. Er zijn veel acties en manieren om bij te dragen.

Maar wat doet de kerk? In dit bericht leggen wij uit wat de werkwijze is van de diaconie en wat we doen aan hulpverlening.

### **Hoe dragen we als kerk via de diaconie bij?**

We zijn allemaal als lid van de kerkelijke gemeente geroepen tot het doen van barmhartigheid en recht. U, jij en ik, we zijn allemaal 'de diaconie'. Een aantal gemeenteleden hebben daarbij een speciale roeping en taak in het ambt als diaken. Maar zonder de zegen van God en de inzet van ons allen kunnen we niets. Met elkaar proberen we te helpen waar geen helper is. Dat doen we op twee manieren; door hulp te bieden aan de mensen in Oekraïne en hulp te bieden aan de vluchtelingen uit Oekraïne die gevlucht zijn naar Gouda.

De diaconie staat in nauw contact met de gemeente Gouda. De lokale overheid draagt in Gouda ook op hartverwarmende wijze bij aan de hulp. Als diaconie sluiten wij daarop aan en helpen wij waar geen helper is. Deze diaconale samenwerking heeft een lange en goede traditie in Gouda.

In tijden van crisis is het belangrijk het hoofd koel en het hart warm te houden. We maken om die reden als diaconie ook keuzes in wat we wel en niet kunnen doen. We zijn geen landelijke NGO maar een gemeente van Christus met vele leden die meelijden als 1 lid lijdt. En daarom doen we gedragen door de gebeden, de financiële en materiele giften wat er binnen onze mogelijkheid ligt om te helpen waar geen helper is.

<https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/>

### ***Hulp naar Oekraïne***

Allereerst steunen we Oekraïners financieel, via het Werelddiaconaat. De hele maand maart zijn de opbrengsten voor het Werelddiaconaat, via melkbussen, collecten en de verschillende apps, bestemd voor het Rode Kruis, giro 5125. Uw gift komt ten goede aan humanitaire hulp voor Oekraïne en de omliggende landen. Het Rode Kruis biedt medische zorg, voedselhulp, schoon drinkwater en psychosociale hulp aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog.

Daarnaast is vanuit de Oostpoort het initiatief 'Gouda voor Oekraïne' opgestart, dat breed gedragen wordt door andere wijkgemeenten en de diaconie. Er zijn op dit moment al drie vrachtwagens gevuld, met bijdragen van heel veel mensen, gemeenteleden, bedrijven, Gouwenaren en zelfs daarbuiten, en een vierde vrachtauto wordt nog gevuld.

<https://www.facebook.com/goudavooroekraïne/>

<https://www.instagram.com/goudavooroekraïne/>

### ***Hulp voor vluchtelingen in Nederland***

Op dit moment zijn er bij verschillende gezinnen al Oekraïense vluchtelingen in huis. Mocht u ook uw huis willen openstellen voor vluchtelingen, meld u dan aan via

<https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraïne/>

Daarnaast is op dit moment de gemeente Gouda druk bezig met het klaarmaken van noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de oude Blokkerlocatie aan de Antwerpseweg 2

in Gouda. De PKN Gouda ondersteunt de gemeente met de inzet van vrijwilligers en het uitzetten van concrete hulpvragen.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met een diaken uit uw wijkgemeente of met de diaconaal consulent Nelleke de Jong. Email: [nelleke.de.jong@pkngouda.nl](mailto:nelleke.de.jong@pkngouda.nl)

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de solidariteit en bereidheid is om te geven. In Nederland, in Gouda, en ook binnen de kerk. Ieder draagt op zijn of haar manier een steentje bij. We informeren u verder via de zondagsbrieven en andere wijkgebonden communicatiekanalen.

Dank u en dank jullie wel voor alle inzet, initiatieven, gebed en gaven.

Thera de Haan

Voorzitter Protestantse Diaconie Gouda

[Voorzitter.diaconie@pkngouda.nl](mailto:Voorzitter.diaconie@pkngouda.nl)

