

## Poetsen Stolperstenen

Op donderdag 27 januari 2022 zal wereldwijd de Holocaust memorial day plaatsvinden.

Op de 27<sup>e</sup> januari van het jaar 1945 bevrijdden geallieerde legers het grootste vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, waar joodse mensen in alle wreedheid werden omgebracht.

Daarom is deze herinneringsdag in het leven geroepen, opdat wij die donkere bladzijden uit met name de Europese geschiedenis nooit zullen vergeten.

Ook in ons Gouda zijn er veel gedenktekens te vinden van die donkere tijd, waarin voor de joodse burgers in feite geen veilig thuis te vinden was. In de vorm van de struikelstenen (Stolperstenen) zijn die monumenten op meer dan 300 plaatsen in onze stad in trottoirs ingemetseld.

Vorig jaar hebben wij voor het eerst met het oog op die herinneringsdag een poetsactie gehouden, die in de week voorafgaande aan de 4<sup>e</sup> mei een vervolg kreeg. Zo gaven wij met alle vrijwilligers uit de diverse protestantse wijkgemeenten opnieuw glans aan deze stenen, die de namen dragen van voormalige joodse medeburgers, die allemaal in die donkere jaren van 1940-1945 zijn weggevoerd en omgekomen.



Ook in dit jaar 2022 willen wij deze struikelstenen weer poetsen.

Met het oog op de Holocaust memorial day zijn we van plan om vanaf maandag 24 tot en met woensdag 26 januari de eerste helft van de ruim 300 stenen, die in Gouda liggen, weer van koperglans te voorzien. In de week voor de 4<sup>e</sup> mei doen wij dan de 2<sup>e</sup> deel van de stenen.



Godlof  
hun namen worden gered  
keren terug in de stad  
waar zij woonden  
de weggevoerden

in de straat waar hun huis staat  
in de stoep waar hun voetstap ligt  
zal hun leven en  
na de wegvoering ook  
hun niet – meer – leven  
leesbaar zijn

leesbaar voor ieder  
die daar even stil zal staan  
stil zal zijn

in hun namen keren zij weer

Vorig jaar hebben ongeveer 15 vrijwilligers (jongeren en ouderen) mee geholpen.

Je bent er als poetser ongeveer één dagdeel mee bezig. Het is gebleken, dat het vaak een aanleiding is voor goede gesprekken met andere bewoners uit Gouda of toeristen, die een wandeling door onze stad maken.

Je kunt je bij mij opgeven als vrijwilliger (per mail of telefoon) en ontvangt dan voor de 24<sup>e</sup> januari bericht, welke Stolperstenen op diverse adressen je van nieuwe koperglans mag voorzien!

Ik maak hierbij dankbaar gebruik van het prachtige boek van mw. Soesja Citroen, die in 2019 haar boek met de titel "Hier woonden" publiceerde. Daarin gaf zij de namen van omgekomen mede stadsbewoners in

alle ontroering gezichten.

Met vriendelijke groet,  
*Bert van der Togt* T 0182-600760