



DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

Terugblik op het tweejarig thema van wijkgemeente de Veste 2018 - 2020

Twee jaar lang hielden we ons in de Veste bezig met de zeven werken van barmhartigheid. Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het Evangelie volgens Mattheüs: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Mattheüs 25, 35-36). Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: de doden begraven. Het wordt, naast twee andere werken, genoemd in het Bijbelboek Tobit: 'Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het. (Tobit 1,17).' Paus Franciscus heeft in 2016 voorgesteld een achtste werk toe te voegen: de zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde).



De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504

Om het jaarthema in te luiden, gingen we tijdens de dienst van de startzondag van september 2018 met elkaar in gesprek over de 7 werken van barmhartigheid: wat zeggen ze ons in onze huidige tijd en hoe kunnen we als kerk invulling geven aan deze werken? Een mooie manier om daar samen over na te denken, ideeën op te doen en zo het thema gezamenlijk te openen.

Zorgen voor de schepping (september – november 2018)



De **jongerdienst** van 14 oktober stond in het teken van de zorg voor de schepping. Een prachtige dienst waarin jongeren het scheppingsverhaal in vakantiefoto's lieten zien, muziek maakten en vertelden hoe we beter voor onze aarde kunnen zorgen. Bij de 'omgekeerde collecte' kon iedereen een kaartje uit de collectezak halen met een duurzame opdracht voor de komende week: geen vlees eten, de wasdroger niet gebruiken of de auto laten staan.

Ruim tien Vestegangers deden in het najaar mee aan de **Micha-cursus** verzorgd door Joyce Schoon en Adri Slob. Micha was een profeet die opriep om 'niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en te wandelen met God'. De deelnemers gingen drie avonden met elkaar in gesprek over geloof, duurzaamheid en keuzes maken: wat maakt ons gelukkig en wat hebben we daarvoor nodig of juist niet? Hoe groot is onze mondiale voetafdruk? Welke keuzes maken we bij het boodschappen doen? Waar komen de spullen die we kopen vandaan? Na de dienst van 1 november verzorgden de deelnemers een heerlijke vegetarische hapjesproeverij.

De hongerigen voeden (december 2018 – februari 2019)



Op 8 december hielpen veel Vestegangers mee met de inzameling voor de **Voedselbank** in winkelcentrum Bloemendaal. Het resultaat: maar liefst 158 goed gevulde kratten en bijna € 400 in de collectebus.

De hongerigen voeden gaat niet alleen over het letterlijk te eten geven van mensen. We kunnen ook honger hebben naar aandacht, warmte, erbij horen. Op die manier vertaalden we het thema naar de **Tafel van Hoop** die in december plaatsvond: een avond waarop wij de maaltijd deelden met statushouders van de Taaloefengroep die om de week op maandag in de Veste bij elkaar komt. Zo'n zestig Nederlanders en nieuwe Nederlanders voerden mooie gesprekken en deelden heerlijk eten uit o.a. Eritrea, Syrië en Nederland.



Tijdens de Kerstnachtdienst presenteerde inloophuis Domino zich.

De doden begraven (februari – mei 2019)



Op 15 maart trok de **film Departures** een volle Vestezaal. Departures is een prachtige film over de Japanse rituelen rondom de dood waarin onderstreept wordt hoe belangrijk het is om waardig en respectvol van iemand afscheid te nemen.

Ook de **lezingen** van ds. Ineke Vonk en Sonja Goud op 21 maart benadrukten hoe rituelen rust en ruimte geven aan onze gevoelens en ankers zijn op de weg van het rouwen. Ineke Vonk werkt voor de Goudse Stichting Boek en Troost en Sonja Goud werkt voor 't Swaneburghshofje. Beide organisaties houden zich bezig met rouwverwerking en organiseren o.a. zogenoemde rouwgroepen.

Op Zaterdagmiddag 11 mei hebben we met zo'n twintig gemeenteleden **onkruid gewied op de Oude Begraafplaats** van Gouda. De Oude Begraafplaats uit 1832 was bijna verdwenen, maar is vanwege de culturele en historische waarde behouden gebleven. Dhr. Bik, penningmeester van de Stichting Oude Begraafplaats, verzorgde een rondleiding en daarna staken we de handen uit de mouwen. We verwijderden grote bossen fluitenkruid die de graven aan het zicht onttrokken en maakten een paar graven schoon. Al met al een geslaagde middag met een mooi resultaat.



De gevangenen bezoeken (mei – juli 2019)



Op zondag 19 mei was er een schrijfactie voor Amnesty International. We tekenden een petitie tegen de veroordeling van Poolse vrouwen die op de Poolse Onafhankelijkheidsdag van 2017 een spandoek omhoog hielden met de tekst 'Stop fascisme' als tegenwicht tegen fascistische en racistische symbolen van andere demonstranten die riepen om een

'wit Polen'. De kinderen van de nevendienst en jongeren van de Tweede en Derde helft maakten kaarten voor de Tibetaan Tashi Wangchuk. Op deze (en andere) kaarten schreven we wensen voor Tashi die gevangen is genomen omdat hij zich inzette voor het gebruik van de Tibetaanse taal in het onderwijs waar alle lessen in het Mandarijn worden gegeven. Ook de jongeren spraken in de tweede en derde helft over het werk van Amnesty.

De vreemdeling herbergen (september – november 2019)

Liedboek 1007

*Brood zal ik geven en water als wijn
een handvol genade om mens van te zijn.
Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta
Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.
Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.*

Tijdens de startzondagdienst ontvingen wij Anita Koorevaar die vertelde over het Goudse **maatjesproject** voor statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nu aan hun inburgering in de Nederlandse samenleving werken. Een maatje kan bijvoorbeeld helpen bij het leren van de taal, bij het invullen van formulieren of om de weg te vinden in onze maatschappij. Na de dienst zongen we bekende en onbekende liederen en studeerden we lied 1007 in, dat over het jaarthema gaat.

Niet alle activiteiten die we organiseerden, waren een succes. De **toneelmiddag** voor Nederlandse en nieuwe Nederlandse kinderen ging helaas niet door vanwege gebrek aan animo.

Gelukkig kwamen er wel weer veel mensen af op de tweede **Tafel van Hoop** die we organiseerden. Ook nu waren er weer goede gesprekken en lekker eten.

De naakten kleden (november 2019 - januari 2020)

KOUWEKLEREN

Op dinsdag 21 januari organiseerden we een **bijeenkomst over eerlijke kleding** met Hermien Buis van Kouwekleren.

Hermien schrijft in haar blog Kouwe

Kleren over fair fashion, duurzame keuzes en tweedehands kleding. Op haar blog vind je alles over welke merken je wel kunt aanschaffen als je een goede keuze wilt maken voor de aarde, mens en dier.

Yvonne Stoevelaar verzorgde in januari twee **workshops over kleding**. Tijdens de eerste workshop deden 20 vrouwen het Imagospel. Over de eerste indruk die je maakt en de invloed van kleding op hoe je overkomt en hoe je je zo kan kleden dat je goed tot je recht komt.

De tweede workshop ging over persoonlijke kledingstijl, en waarom sommige kledingstukken favoriet zijn en andere onaangeroerd in je kledingkast blijven hangen. Zeker in een tijd waarin de kledingindustrie onder druk staat en we ons bewust zijn van het feit dat er veel te veel wordt geproduceerd en geconsumeerd is het goed om te weten welke kledingstijl bij je past, zodat je miskopen kunt voorkomen.



In januari zijn we gestart met het haken/breien van **babydekentjes** voor het leef-/leerhuis de Regentes voor tienermoeders in Gouda. In dit huis wonen jonge (aanstaande) moeders onder begeleiding van een inwonend echtpaar. Er zijn vijf kamers in het huis, elk met een eigen kleuraccent (roze, groen, donker- en lichtblauw en geel). We zijn overspoeld met lapjes: we hebben er tot juni zo'n 800 ontvangen. Daarvan hebben we vijf babydekentjes én twee dekens voor volwassenen gemaakt. Vanwege het Coronavirus hebben we de dekentjes nog niet naar de Regentes gebracht. We hopen ze eerst binnenkort in een kerkdienst nog aan de gemeente te kunnen laten zien.



De dorstigen laven (februari – april)



Op 7 en 21 februari verzorgden Martie Emmerzaal en Janke Voskuil een **workshop symbolisch bloemschikken**. Het Thema van de twee avonden was 'De Dorstige te Drinken Geven' en 'Christus als Bron!' Een deelnemster schreef: Ieder had de eerste avond een eigen bloem meegenomen, die symbolische waarde had. De symbolen werden besproken en hoe kun je dit nu vorm geven in je bloemstuk? Daarna keken we door middel van Lectio Divina naar de tekst van de Samaritaanse vrouw die water put. Dat is een meditatieve manier van bijbel lezen. Zo kwam ieder op een eigen gedachte om dit over te brengen met

bloemen. Met fijne hulp van Janke ontstonden er prachtige bloemstukken. Daarna werd er besproken of je de symboliek erin had kunnen leggen.

Op de tweede avond mochten we zelf, aan de hand van een tekst uit Genesis of een gedicht van Margreet Jansen, een eigen symbolisch bloemstuk maken met eigen materialen. Nu prachtig waren de bloemstukken, die in een vaas of schaal waren gedrapeerd. Een ieder had op eigen wijze en herkenbaar ook de symboliek erin verwerkt! We kijken nu voortaan met nog meer aandacht naar het bloemstuk in de Veste. Mooi was dit om zo samen bezig te zijn geweest en op deze wijze God te eren!

In april deden we mee aan de **Paasgroetenactie voor gedetineerden** van Kerk in Actie. De bedoeling was dat we na de kerkdienst van 22 maart kaarten zouden schrijven aan gedetineerden. De kaarten worden aan gedetineerden uitgedeeld tijdens de kerkdienst in de gevangenis. Het feit dat iemand aan hen denkt en een boodschap op een kaart schrijft, doet gedetineerden goed. De actie liep door het Coronavirus helaas anders dan gepland. Een paar gemeenteleden hebben thuis de kaarten (mede namens andere gemeenteleden) geschreven en ervoor gezorgd dat ze bij de gedetineerden terecht kwamen.



De zieken bezoeken (april – juli)

In april wilden we aan de slag met het laatste werk van barmhartigheid: zieken bezoeken. En toen mocht het niet meer, dat bezoeken... Maar we vonden een alternatief. Ook via een kaartje kunnen we mensen immers aandacht geven en laten weten dat we aan hen denken. We vroegen gemeenteleden namen door te geven van mensen die een kaartje konden gebruiken. En we vroegen andere gemeenteleden om dat kaartje te sturen. Een mooie manier om samen kerk te zijn en inhoud te geven aan dit werk van barmhartigheid!

Tot slot

Nog even terug naar waar we begonnen: zorg voor de schepping. U heeft in de afgelopen twee jaar vanuit de Kerkenraad de term Groene Kerk een paar keer voorbij horen komen. Met name de kerkrentmeesters zijn druk bezig geweest met het verduurzamen van ons gebouw. De eerste resultaten zijn te zien: we hebben afvalbakken voor papier, plastic en restafval, onze Avondmaalswijn is biologisch, we gebruiken geen plastic koffiebekertjes meer en aan de isolatie van ons gebouw wordt gewerkt. Dat betekent dat we onszelf Groene Kerk mogen noemen! Dit laten we zien met een bordje bij de ingang van de Veste.

